



DENDER

12/52

HARRY HAIGH WANDELING

KENMERKEN

VERTREK & AANKOMST	parking gemeentelijk centrum Bellekouter
LENGTE	10,5 km
WEGEN	6,5 km verharde weg 4 km onverharde weg
TYPE	niet geschikt voor rolstoelen en buggy's
HORECA	Koffie & eethuis Choko-la-Cho, Rozenlaan 2 Café Natekes, hoek Daalstraat /Bredeweg Café Boereschuur, Daalstraat 5

BLIKVANGERS

Gemeentelijk centrum Bellekouter
Dender
Bomputten
Waterzuiveringsstation Aquafin
Roepsteen
Oorlogsgraven
Kerk Teralfene
Grot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Wij wandelen in de voetsporen van de dappere 19 jarige jongeman, **soldaat Harry Haigh** uit Huddersfield (Engeland) die in mei 1940, tijdens de Slag aan de Dender in Teralfene sneuvelde. De benaming van deze wandeling komt van één van de 2 Britten die samen het piepkleine militaire kerkhof van Teralfene vullen namelijk Harry Haigh. Harry was 17 toen hij de fabriek inruilde voor een vaste job bij het leger. Hij diende bij de King's Royal Hussars, waar hij Dispatch Rider werd. Dat betekent dat hij degene was die officieren opstuurde naar andere eenheden met bevelen. Vooral in gevechtssituaties was dat een job die nogal wat risico inhield. De vijand probeerde zo'n koeriers immers te onderscheppen om informatie te bemachtigen of als dat niet kon, gewoon uit te schakelen zodat de orders niet doorkwamen. Toen de Engelsen **Teralfene** ontvluchtten werd Harry Haigh door de Duitsers geraakt in de buik. Hij overleed als krijgsgevangene door deze schotwonde.



Vertrekkend van de parking aan het gemeentelijk centrum Bellekouter stappen we rechts de Bellestraat in; even verder slaan we links de Haezenweg is; die loopt langs de E40 tot we op het asfalt van de Zwarteberg komen. We volgen die weg links en lopen over de brug van de autosnelweg. Eens over de brug stappen we rechts naar beneden om even verder de Marktweg rechts in te slaan. Die weg leidt ons opnieuw langs de autosnelweg maar nu langs de andere kant. We blijven links volgen tot het volgende kruispunt (voor ons zien we de vroegere steenbakkerij) en stappen rechts de Kortebos naar beneden. Op de grens van Affligem met Erembodegem (Aalst) stappen we links een wegeltje in dat ons na een paar bochten op het jaagpad van de Dender brengt dat wij links opstappen. Hier kan je links, even voor de spoorwegbrug nog een paar bomputten zien (vooral in de winter, als de flora minder welig staat). We volgen het jaagpad, kruisen de (drukke !) straat aan de brug en de stuw en blijven het jaagpad volgen tot we het waterzuiveringsstation en de Alvinenberg zien. Voor de afsluiting nemen we links en even verder rechts om langs de spoorwegberm te wandelen. Aan de brug gaan we links de Tulpenlaan in; we kruisen de Spoorweglaan en stappen rechtdoor de Mollenhoekstraat in. We stappen voorbij de parking van het voetbalveld en stappen verder rechts, pal naast een huis de Molleweg in. Even verder stappen we rechts een ander wegeltje in dat ons tot aan de kantine van het voetbalveld brengt, daar wandelen we de Kerkweg in die ons tot de Driesstraat brengt die we links instappen. We zijn aan de kerk en de twee oorlogsgraven. Voor een bezoekje aan de Grot moet je de Ballestraat in stappen, na een driehonderdtal meter heb je dan links de Grot; voor het vervolg van de wandeling moet je wel tot aan de kerk op je stappen terugkeren. Aan de kerk slaan we rechts de Potaardestraat in om even verder de Langeweg rechts in te stappen. We kruisen de Driesstraat en komen even verder op een klein pleintje dat we oversteken naar de Portugesstraat. Tussen de huisnummers 4 en 6 volgen we het steegje tot in de Kleinendries die we bewandelen tot we de Kleine Heideweg links inslaan en volgen tot de Okaaistraat. Hier gaan we links tot we rechts de Kapelleweg inslaan die ons in de Potaardestraat brengt. We kruisen de Potaardestraat en stappen de Potaardeweg in die ons in de Bremtstraat brengt. Hier even links om verder het weggetje tussen de huisnummers 101 en 103 rechts in te slaan dat ons terugbrengt naar de Bellekouter.

GEMEENTELIJK CENTRUM BELLEKOUTER

Na de fusie met Terafene en Essene kocht de gemeente Hekelgem de bedrijfsgebouwen van het vroegere houtverwerkend bedrijf '**Boplaco**'.

Het werd omgebouwd tot gemeentelijk administratief centrum 'Bellekouter' dat op 1 december 1979 officieel werd ingehuldigd.

In 1980 werd de gemeentenaam 'Hekelgem' officieel gewijzigd in 'Affligem'. Sindsdien werden nog grondige wijzigingen aan het gemeentelijk centrum aangebracht, zoals de bouw van het politiegebouw met magazijnen (1981), de sporthal '**Bellekouter**', het Cultureel Centrum '**Sanderus**' (1999) en de **bibliotheek**. Boven de ingang van de Sanderuszaal staan er beelden van plaatselijk kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck



Bellekouter

DE DENDER

De Dender vormt ten zuidwesten van Affligem over ongeveer 1,7 km de natuurlijke grens met de gemeente Denderleeuw en, bij uitbreiding, tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Brabant. De benaming 'Dender' is afgeleid van het Keltisch '**tanara**', wat geruchtmakend betekent.

De Dender is 65 km lang, ontspringt in Ath en mondt in Dendermonde uit in de Schelde.



Dender

BOMPUTTEN

In de bossen van de Kavee langs de Dender werd vooral in de meidagen van 1940 hard gevochten tussen de 15th/19th King Royal Hussars en het oprukkende Duitse leger.

In 1944 vernielden Amerikaanse B24 Liberator bommenwerpers de spoorwegbrug over de Dender; niet alle bommen waren raak en langs het jaagpad kan men nog verschillende bomputten zien. 's Winters zijn ze nog duidelijk te herkennen; in de zomer zijn ze veelal overgroeid.

WATERZUIVERINGSSTATION AQUAFIN

In 1999 werd achter de Alvinnenberg het waterzuiveringsstation van **Aquafin** gebouwd. Deze installatie krijgt het afvalwater van ruim **70.000 inwoners** uit 23 gemeenten uit de buurt te verwerken. Van het 12 ha groot gebied werden 7 ha ingepalmd door een grote vijver en een rietveld, belangrijk voor de fauna. We merken hier ook de Alvinnenberg op. Afhankelijk van de bron krijgt deze uit de kluiten gewassen molshoop een andere reden van ontstaan toebedeeld :

- volgens sommigen een verhoogde wachtpost met uitzicht over de Dender
- volgens anderen dan weer een verhoogd toevluchtsoord van weidedieren bij overstromingen
- romantici houden het bij een woonplaats voor elfen en kabouters



Waterzuivingsstation Aquafin



ROEPSTEEN

Voor er sprake was van onze moderne communicatiemiddelen werden hier na de zondagse kerkdienst de plaatselijke reglementen en verordeningen omgeroepen door een **Belleman**. Ieder jaar wordt deze roepsteen nog gebruikt op Teralfene kermis, als de champetter het verzamelde volk toespreekt.



Roepsteen

OORLOGSGRAVEN

Tijdens gevechten aan de Dender in 1940 sneuvelden twee Engelsen te Teralfene: soldaat **Harry Haigh** en kapitein **John E. Upton**. Beiden werden nabij de kerk van Teralfene begraven. In opdracht van de 'Commonwealth War Graves Commission' wordt één van de kleinste oorlogskerkhoven onderhouden door de gemeente Affligem.



Britse begraafplaats

KERK TERALFENE

Staat voor het eerst vermeld als kerkje met één beuk. De huidige kerk is alsmaar groter verbouwd in drie verschillende stappen: de zandstenen gotische kruisbeuk in 1652, het koor en het gedeelte tot aan deze kruisbeuk, de toren en het achterste gedeelte van de zijbeuken in 1895. Het tweede weekend van elke maand gaat er na de eucharistieviering onder impuls van de Broederschappen van de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Rozenkrans nog een sacramentsprocessie met flambeeuwen rond in de kerk.



Kerk Teralfene

GROT VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

De grot, die zich boven in de Balleistraat bevindt, is een verkleinde weergave van de Massabiellegrot te Lourdes. Ze werd in 1885 door **Frans Temmerman** gebouwd als dank voor de genezing van zijn moeder. De grotdevotie te Teralfene heeft nog steeds een levendig karakter, vooral in mei met eucharistievieringen, kaarsensprocessie en iedere dag de rozenkrans. In 1948 werd de v.z.w. '**De Vrienden van de Grot**' opgericht, met als doelstelling het voortbestaan en het onderhoud van de grot. Op 30 juni 1985 werd het honderdjarig bestaan van de grot gevierd.

In de lente van 2019 trokken de Vrienden van de Grot samen met een 50-tal Teralfenaars naar Lourdes om er nieuwe Mariabeelden aan te kopen, eentje voor in de grot en eentje voor in de nis buiten de grot.



Grot Teralfene

Harry Haigh wandeling



- ① Gemeentelijk centrum Bellekouter
- ② Dender
- ③ Bompotten
- ④ Waterzuiveringsstation Aquafin
- ⑤ Roepsteen
- ⑥ Oorlogsgraven
- ⑦ Kerk Terafene
- ⑧ Grot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
- Ⓐ Choko-la-Cho
- Ⓑ Café Natekes
- Ⓒ Café Boereschuur



10.56 km (rond trip)
Totale stijging: 66 m, Totale daling: 65 m
Hoogteverschil 40 m (Hoogte van: 7 m tot 47 m)

